



Nieuwsbrief 20

April 2015

UIT DE KOKER VAN JURGEN:

Beste leden/lezers,

Bèr heeft aan mij gevraagd om de aftrap te nemen in de nieuwe rubriek "uit de koker" van onze nieuwsbrief en neem deze eer met liefde en plezier aan.

We staan op dit moment midden in het jubileumjaar van onze vereniging en hebben zoals jullie weten nog een aantal activiteiten in het vooruitzicht met betrekking op dit feestgebeuren.

Allereerst wil ik benadrukken dat zowel het jubileumconcert als onze feestavond een groot succes is geworden en dat smaakt naar meer. Vanuit dat oogpunt mogen we trots zijn op de vrijwilligers die dit georganiseerd hebben en kunnen we niet voldoende onze dank betuigen. Maar ook aan jullie allen zijn wij dank verschuldigd voor de positieve bijdrage in welke vorm dan ook.

In het vooruitzicht staat ons nog de bejaardenmiddag in verzorgingshuis De Leyenstein te wachten die, op het moment van dit schrijven, naar alle waarschijnlijkheid opnieuw ingepland moet worden daar onverwachts de muzikale bezetting van ons koor onvoldoende is op 17 mei a.s. Hiervan houden we jullie graag op de hoogte via het secretariaat van onze vereniging. De organisatie van dit evenement is inmiddels wel in een afrondende fase. Wij hopen op deze manier voor de ouderen onder ons een geweldige middag te organiseren

Dan hebben we nog de korendag in MFC De Kreek op zondagmiddag 20 septembèr waarvan de organisatie in een vergevorderd stadium is en zo het er nu naar uitziet een geweldig festijn gaat worden.

In decembèr sluiten we zoals iedereen weet af met een activiteit op en/of rond het Mgr. Zwijzenplein waarvan de organisatie nu in een beginstadium is. Hierover zullen jullie binnenkort de eerste Bèrichtgeving ontvangen.



Smartlappenkoor Gère Weg

Ook mogen we onze jaarlijkse liederentafel, die we als tegemoetkoming voor de uitbaters van 't Luchtschip organiseren, vanwege het kosteloos gebruik maken van de locatie, niet vergeten. Op deze avond willen we in samenwerking met Theo en Riet vanwege het vijfjarig jubileum extra uitpakken en er een super spektakel van maken. Dit alles zal plaats vinden op zaterdagavond 14 november.

Dan hebben we het nog niet gehad over de reguliere optredens die hier als een rode draad doorheen lopen. We mogen stellen dat het een druk jaar gaat worden waar we met zijn allen een geweldig feest van aan het maken zijn. De eerdere activiteiten hebben dit althans al bewezen.

Inmiddels is het bestuur ook weer op volle sterkte met de invulling van de positie van Marga Verhoeckx. Bèr van Rooij neemt de taken van Marga een op een over en de hand van Bèr is al waar te nemen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Natuurlijk wil ik hier het werk van Marga niet te kort doen, sterker nog de hand van Marga zal altijd wel zichtbaar blijven, maar je ziet toch dat nieuwe mensen weer nieuwe ideeën hebben en dat dit verfrissend werkt. Jullie zullen merken dat de nieuwsbrief steeds meer een middel zal worden om belangrijke zaken te delen maar ook het aangename met zich mee zal dragen. Daarbij heeft Bèr het aantal nummers per jaargang omhoog weten te schroeven.

Bèr hebben wij ook leren kennen als een positief en ondernemend persoon tijdens de organisatie van de rommelmarkt en wilde graag nauw betrokken zijn bij de organisatie van het vijfjarig jubileum. Wij als bestuur hebben alle vertrouwen in Bèr als bestuurslid van onze vereniging. In de voorbije maanden heeft Bèr ook al meegedraaid binnen het bestuur wat als zeer prettig is ervaren. Wij willen Bèr dan ook nogmaals feliciteren en veel succes wensen met zijn benoeming binnen ons bestuur.

Inmiddels mogen wij veronderstellen dat wij als vereniging een serieuze plaats in hebben genomen binnen onze gemeenschap en hier ook niet meer weg te denken zijn. Dit geeft ook steeds meer verantwoordelijkheden en verplichtingen aan de leden waar we nimmer voor weglopen. Vandaar dat deze mijlpaal er ook een is die we samen hebben bereikt en waar vooral jullie als leden trots op mogen zijn, **want er is in die tijd veel bereikt.**

Echter mogen we wel stil blijven staan bij het jubileum maar moeten we ook vooruit durven kijken. Ik wil hier mee aangeven dat we vooral met elkaar de schouders eronder moeten blijven zetten om ook in de toekomst onze naam Gère Weg hoog te houden in de positieve zin van het woord. Ik heb hier in ieder geval al het vertrouwen in.

Jurgen van der Kammen

Voorzitter



Jippieaaaaa....jeeee....heeee !!!!!

Een feest met Gère weg....daar ben je Gère voor weg.

Het zijn ook altijd tot in de puntjes verzorgde partijen dus ik was blij er deze keer bij te kunnen zijn.

Alleen dat verkleden hè. Er staan dozen vol verkleedspullen op mijn zolder, maar ik kon er met geen mogelijkheid bij. Kittig Indianenjerkje (ja....ook in maat 44) met veel glitters dankzij de KERROLLS en de nijvere handen van de moeders. Lederen cowboyhoed (zo'n echte) en een broek met van die franje. Nog twee zadels uit de tijd dat ik een paard had en durfde te rijden. Na een paar keer te zijn gevallen was die romantiek voorbij. 'k Was dus als de dood dat we die avond op een paard moesten gaan zitten of op zo'n ronddraaiende stier. Het bleef gelukkig bij 'Line Dance'. Ook lastig om te doen trouwens.

Dan maar naar C&A en de Action. Ruitjes blouse, cowboyhoed en pistolen gekocht voor een habbekrats. Lekker stoer geoefend voor de spiegel.....beng...beng...beng..... Tja, ik ben uit de tijd van Bonanza, Rawhide, High Chaparral en op zaterdagmiddag van die saaie Spaghetti Westerns op tv. Riem geleend en de pistolen erin gehangen. Leuke locatie aan de Zandmeren. 'Brandend zand' was vrolijk verlicht en bij de ingang stond te feestcommissie in vol cowboy ornaat. Jieieieie....haaa! Calamity Jane is back in town! Even lekker rond lopen schreeuwen en een aantal vermeende boeven of lastpakken neergeschoten.....en dan aan de drank! En de sfeer was zoouou gezellig. De DJ draaide muziek waar goed op was te dansen en een polonaise te lopen. Op de dansvloer hielden twee energieke cowboys dat dus de hele avond vol. Cowboyhoed af voor Helma en Sjannie..... onvermoeibaar stel. Er werd sowieso veel gedanst en dat is gezellig. Tussendoor een spelletje met de feestcommissie, nu gekleed als Indianen. Vast weer iemand achter het naaimachine gezeten. Anja in ieder geval wel. Ze zag er stralend uit in haar creatie.

Er was een haardvuur en dat gaf sfeer, heerlijke warmte en een kampvuurgeur aan de kleren. We hoefden geen kalf te vangen en te roosteren, want de hapjes en de snacks werden gul geserveerd. Aan het eind van de avond werd alles en iedereen terecht bedankt en in het zonnetje gezet. Ook werd er nog een broodje gegeten en toen allemaal voldaan terug naar de huifkar en de paardendekens.

Hester de Bruine



Smartlappenkoor Gère Weg

Het stokje.....

Het leek mij verstandig het stokje als nieuw bestuurslid maar eens zelf te houden. De bedoeling van deze rubriek is om wat meer te weten over de achtergronden van onze leden. Dat geldt dus ook voor mij. Ik ben Bèr van Rooij, 64 jaar oud en geniet sinds 1 mei 2014 van mijn pré-pensioen. Ik ben geboren en getogen in Tilburg, waar ik ook mijn vrouw Diny heb leren kennen. Na eerst enkele jaren in Goirle te hebben gewoond (waar onze eerste twee kinderen werden geboren) zijn we in Kerkdriel terecht gekomen.

Dat was overigens puur toeval omdat we zochten naar een ruim huis met wat grond. In Kerkdriel kwam in die periode een woning die aan onze wensen voldeed beschikbaar dus....

In Kerkdriel kwamen er nog 2 kinderen waardoor het totaal kwam op 3 zoons en een dochter.

Tot 1 mei 2014 was ik bij Libema (o.a. Brabanthallen/Autotron/Beekse Bergen) werkzaam als account-manager.

Sinds oktober 2010 ben ik lid van Gère Weg. Het was Tonny van Alem, onze accordioniste die mij tijdens een feestje waar wij beiden waren en waar (hoe kan het ook anders) gezongen werd, er op attendeerde dat het misschien wel leuk zou zijn om lid te worden van Gère Weg.

Ik heb haar advies maar meteen ter harte genomen en me aangemeld als lid. Tot op heden heb ik hier nog geen spijt van gekregen. Door het bestuur werd mij eind vorig jaar gevraagd of ik beschikbaar zou willen zijn voor een bestuursfunctie. Ik heb hier positief op gereageerd, vooral ook omdat ik vind dat we een buitengewoon gezellige vereniging hebben en als er iets georganiseerd gaat worden, gerekend kan worden op de geweldige medewerking van velen. De zee aan vrije tijd die ik sinds mei 2014 heb biedt mogelijkheden om voldoende tijd te kunnen spenderen aan de vereniging als bestuurslid. Het is voor mij buitengewoon ontspannend om samen ons repertoire ten uitvoer te brengen.

De voorkeur gaat hierbij bij uit naar de klassieke smartlappen.

Naast het zingen zijn er nog meer hobby's. Zo breng ik aardig veel tijd door met mijn 8 kleinkinderen (9^e komt er aan). Ook fiets ik graag en zit ik (voor de conditie) dagelijks op de hometrainer. Een andere hobby waar ik veel tijd aan besteed is het tuinieren in zowel de groeten- als siertuin.

Ik hoop zowel als nieuw bestuurslid van Gère Weg als ook als lid nog lang een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze vereniging.



Smartlappenkoor Gere Weg

Onze Jarigen::

14 April:	Herman van der Heijden
17 April:	Ingrid van Berkel
14 Mei:	Ciska Verhoeven

Wij wensen onze jarigen nog vele jaren in goede gezondheid.

Nieuwe opzet Nieuwsbrief:

Zoals eerder aangekondigd willen we onze nieuwsbrief meer inhoud gaan geven. Bovendien willen we de frequentie opvoeren 1 maal per maand, m.u.v., de zomermaanden.

Wij denken met de nieuwsbrief nieuwe stijl een middel te hebben om elkaar beter te leren kennen.

We hebben ook een aantal nieuwe rubrieken in gedachten.

Naast de rubriek het stokje gaat door naar..... zullen de bestuursleden op toerbeurt een persoonlijk verhaaltje schrijven over hetgeen hen bezighoudt m.b.t. onze vereniging.

Vanaf de volgende nieuwsbrief zullen we een nieuwe rubriek opstarten onder de benaming: Van de Bestuurstafel. Hierin zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen waar het bestuur mee bezig is .

Daarnaast zullen de leden regelmatig benaderd worden met het verzoek om een kort verslagje te maken van een van de activiteiten waar-aan we hebben deelgenomen. Al met al liggen er voldoende uitdagingen waaraan we met zijn allen kunnen werken. Wij rekenen op jullie medewerking.